



ulliga hjärtan i ullig butik på Österlånggatan i Gamla Stan

Att uppvakta på Alla hjärtans dag är ingen särskilt gammal sed i vårt avlånga land. På 1950-talet började en del större varuhus att marknadsföra och kommersialisera firandet av Alla hjärtans dag. Det var först i slutet av 1900-talet som firandet tog fart och de romantiska hjärtformade korten blev populära.

På 1970-talet blev det tradition att fira valentine-dagen på Operaterrassen, där vinagentparet Sven och Margot Trägårdh höll stort hov för noblessen bland våra dåtida kändisar och restauratörer (med sina respektive). Jag minns inte hur många fantastiska valentine-fester jag och min dåvarande hustru Carina deltog i. För mig var det ett enkelt och praktiskt sätt att gå på fest och samtidigt fira hennes födelsedag som infaller den 14 februari.

Den främsta anledningen för paret Trägårdh att ha fest var att deras firma, Vin-Trägårdh hade agenturen för det på den tiden ofantligt populära röda vinet valentine (av lättsam beaujolaisstyp, från vinhuset Piat i närheten av Macon). Gissa om valentine-vinet och andra drycker flödade kvällen till ära? Paret valentinfester var vida omtalade och fick stort utrymme i veckotidningarnas kändisspalter.

Egentligen inleddes "valentinfirandet" i England någon gång på 1400-talet då det blev en tradition att utse en partner för livet just den dagen. Om man valde någon som sin "valentin" betydde det att man skulle förlova sig.

Historiker hävdar att det första Alla hjärtans dag kortet hade en dikt som Hertig Charles av Orleans skrivit och skickat till sin hustru 1415, då han satt fängslad i Londons Tower.

I USA är "valentine's day" en stor kommersiell högtid. Det sägs att det var en viss Miss Esther Howland som framställde de första valentinkorten i tyg och spets. Kortet blev populära bland överklassen på 1870-talet och kostade mellan 5 - 35 dollar styck, mycket pengar på den tiden! Valentinkorten ansågs också vid denna tid så vågade och obscena att Chicagos postkontor vägrade dela ut omkring 25000 kort. "Post av denna alltför upprörande karaktär" och ansågs därför inte lämpade att delas ut av det anrika postväsendet!

Myten bakom "valentindagen" är inte lika romantisk. Enligt sägnen var valentin en biskop från Terni, Italien, som vigde förälskade par i hemlighet (eftersom kejsaren hade förbjudit alla giftermål mellan unga par). När han blev avslöjad fängslades han och avrättades genom halshuggning den 14 februari år 270. Dessförinnan lyckades han emellertid smuggla ut ett kärlekskort till fångvaktarens dotter, undertecknat "Från din valentin".

Efter martyrdöden helgonförklarades biskopen som San Valentino.

Happy valentine  
Gösta Nordén