

Nyhetsbrev IV Januari 2007

Nu ställs en del av mina matsedlar och menyer ut på Nordiska museet

I år fyller Nordiska museet 100 år vilket som kommer att firas med en utställning kallad **Storsamlaren**, som invigs den 27 januari och pågår året ut. På utställningen kommer ett sextiotal bidrag från privatpersoner att visas. I hård konkurrens utsåg juryn med "djurgårdaren" och TV-profilen Lars Gunnar Björklund som ordförande bland andra mitt bidrag.

Vilken tur att jag aldrig gjorde mig av med samlingen matsedlar och menyer, som under många år låg nerklämda i en gammal trasig skrivmaskinsväska hopbunden med snören och en livrem! När vi flyttade till Kalifornien på 1980-talet kunde jag inte skiljas ifrån samlingen, som togs med (nedstuvad i en kontainer) över atlanten. För att några år senare, när USA-äventyret var över fraktas hem (lika "omilt") och hamnade på vinden.

Nästa "väskflytt" blev till Västerås där Charlie funderade över att ställa ut min samling på "gurkstadens" bibliotek. När det inte blev av togs väskan hem på nytt och placerades under gästbädden i mitt arbetsrum. Det var när jag beslutat mig för att "göra något" av samlingen och börjat skriva på boken: "Bland matsedlar och menyer". Minns när jag kröp omkring på golvet där samlingen låg utspridd, letande efter en speciell "dyrgrip" att skriva om. Menyernas "godsaker" blev inspirationskälla, det hände till och med att jag glömde äta!

När boken var färdigskriven kom Trygve Carlsson, min förläggare hem till mig. Vi skulle enas om vilka bilder, matsedlar och menyer som skulle ingå i boken. Samlingen hade jag arrangerat överskådligt på golv och bord i vardagsrummet. Några timmar senare avtågade Trygve med delar av mina "dyrgripar" i välfyllda kassar, som tvingade honom att ta taxi till förlaget i Gamla stan.

Naturligtvis finns mina båda böcker att köpa i Nordiska museets butik och under utställningstiden säljs boken "Bland matsedlar & menyer" till specialpris!

Hjärtligt välkommen till Nordiska museet och utställningen "Storsamlaren"

Gösta Nordén

P.S. Till min stora glädje deltar även gode vännen Björn von Bahr, som visar sin fantastiska ballonghistoriska samling. D.S.



Nordiska Museet

År 1888 påbörjades byggnationen av museet, ursprungligen tänkt att bli fyra gånger så stort. Det nya museet stod färdigt och invigdes 1907.